



Rijk ... of ... Arm?

'Rijk' zijn.

Iedereen droomt hier weleens van:
een ton of een miljoen winnen in de loterij?

'Rijk' zijn.

Wat is dat nu eigenlijk?

Is dat werken? Geld verdienen? Steeds méér uren maken en zo nóg meer geld verdienen?

We zijn zó rijk ... of ... zijn we arm?

We zijn *zó rijk* dat we in een huis kunnen wonen.

We huren een huis, of als het kan
kopen we een huis.

Een bezit vóór en van onszelf. Voor ons gezin.
Na een tijdje zien we een huis dat nóg ruimer is.

We gaan nóg harder werken.

We nemen een hypotheek of
verhogen onze huidige hypotheek.

We gaan verhuizen naar het grotere huis.

We realiseren een droom.

We zijn nóg rijker ... of ... zijn we arm ?

We zijn *zó rijk* dat we soms allerlei dingen kopen
omdat ze ons wel leuk lijken.

Kopen om te kopen.

We zien iets en kopen dit!

We vergeten te genieten van
de dingen die we al hebben.

We vergeten te genieten van
het feit dat we ons al deze zaken
kunnen veroorloven.

Alles wordt vanzelfsprekend.

Zijn we rijk ... óf ... zijn we arm ?

We zijn *zó rijk* dat we soms geld over hebben.

Als de dagelijkse lasten zijn voldaan is er nog

Geld om uit te geven.

We gaan geld sparen.

We gaan beleggen.

We gaan investeren.

Soms krijgen we een slecht humeur
als de aandelenmarkt zakt.



Wat moeten we nu met ons geld?
Geldzorgen!?

We zijn zó rijk ... óf ... zijn we arm?

We zijn *zó rijk* dat we meer eten kunnen kopen
dan dat we eigenlijk nodig hebben.
We kopen niet alleen
het noodzakelijke brood met beleg,
maar ook chocolade, taart, snoepgoed, chips.
Je kunt het zo gek niet verzinnen of het is te koop.
We worden té dik door deze
verkeerde (snoep)eetgewoontes.
We moeten gaan lijnen: pillen slikken,
shakes drinken, van alles doen om af te vallen.
Zó rijk zijn we ... óf ... zijn we arm?

We zijn *zó rijk* dat we soms alleen nog kunnen praten over geld en goed.
Wat heb jij voor nieuws gekocht?
Heb je dat nieuwe product al gezien?

Zijn we dan vergeten om écht
met elkaar te communiceren?

Gesprekken te voeren over thema's zoals: ...
'Hoe gaat het nu echt met je?'
'Zit je goed in je vel?'
'Heb je het naar je zin in je werk?'
'Hoe gaat het met jouw familie?'
'Kan ik iets voor je doen?'

Zijn we rijk ... óf ... zijn we arm?

We zijn *zó rijk* dat we in een wereld leven
waarin we vrij zijn om te zeggen wat wij willen.
We kunnen praten, schrijven, reizen, lezen.

De wereld staat voor ons open.

We moeten echter wél zelf beseffen
dat we in een wereld leven met keuzemogelijkheden.
Deze keuzes zul je zélf moeten maken.

Je kunt alleen
zélf
zorgen dat je
écht rijk
bent.



Laat je *'rijk zijn'* qua geldelijk rijk zijn, niet zorgen
dat je verstrikt raakt
in de wereld van
'geld' en 'goed'.
Als je uit deze verstriking blijft ben je namelijk
écht heel *'rijk'*.

Realiseer je dat je ***'rijk bént'***.

Je leeft in een prachtige wereld!
Elke dag brengt nieuwe uitdagingen.
Leuke ervaringen.
Gesprekken en contacten met mensen.

Laat de armoede van geld en goed achter je en geniet
van de natuur
van het leven
van jouw gezin
van jouw relaties
van de wereld zoals deze is
en vooral: van jezelf.

Geniet!

Koester en waardeer
jezelf,
pas dan kun je waarlijk zeggen:

ik ben rijk!